

HOOFDARTIKEL

Brussel opkuisen?

Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Zou het ook voor Brussel opgaan? De nood is alvast hoog, zeer hoog. De opeenvolgende rellen en de bestuurlijke onkunde van de laatste weken hebben een maatschappelijke en bestuurlijke puinhoop blootgelegd die met de meest verbloemende Brusselliefde niet kan goedgepraat worden. Menigeen die het goed met de stad voorheeft, wordt er moedeloos van. Een significant deel van de Brusselse jeugd leeft buiten de normen en waarden van onze samenleving en vergooit zijn leven in nihilisme en criminaliteit. Het (Franstalig) onderwijs heeft zwaar gefaald – ooit zei **Didier Gosuin** (FDF) dat het ‘werkloosheid produceert’. Het fameuze ‘pacte d’excellence’ – als het ooit nog wordt uitgevoerd – komt enkele generaties te laat.

Maar nu hebben de Brusselse autoriteiten ook nog aangetoond dat ze de situatie politieel niet de baas kunnen, en dat hun zogenaamde gemeentelijke ‘proximité’ er alleminst toe heeft bijgedragen dat ze de situatie op het ter-rein correct kunnen inschatten, laat staan adequaat optreden.

Minister **Pascal Smet** heeft nu plots ‘de boter gefret’ omdat hij Brussel een hoer noemt die zowel mooi als lelijk, geil en aantrekkelijk is en daarmee zelf het ‘imago’ van Brussel internationaal heeft verkwanseld. Welk imago dan wel? Dat Brussel gediskwalificeerd is voor het Europese voetbalkampioenschap is op zich al een blamage, die de Brusselaars door hun eigengereide optreden volledig aan zichzelf hebben te danken. Met de vele miljoenen die Brussel door de zesde staats hervorming mocht ontvangen werden vooral grote en prestigieuze projecten aangekondigd zoals de noord-zuidmetro die hopelijk over een jaar of tien zal rijden, het nieuwe museum ‘Kanal’ waar geen kunstwerken voor zijn, het omstreken winkelcentrum Neo op de Heizel en een voetbalstadion dat er nu toch niet komt. De stad Brussel investeert vooral in feesten, concerten, kerstmarkten (excuseer, ‘winterpret’) en gezelligheid die van buitenuit moet worden geïmporteerd om te maskeren dat haar voetgangerszone op zich alles behalve gezellig is. Twee jaar en half jaar na de invoering ervan is de eerste spadesteek eindelijk gezet. Als het even snel gaat als de aanleg van het Rogierplein zullen we blij zijn dat de werken tegen 2025 voltooid zijn.

Plots kijkt het hele land, en **Wouter Beke** voorop, naar **Jan Jambon** opdat die eventjes doorduwt om de door heel Vlaanderen gewenste fusie van de Brusselse politiezones te realiseren. Vijf minuten politieke moed, als het ware. Maar Jambon houdt de boot af, heeft met de conferentie van burgemeesters nieuwe procedures afgesproken om wat meer coördinatie te krijgen in het Brusselse politiekluwen (tiens, was dit niet de rol van de Brusselse minister-president, sinds de zesde staats hervorming?) en stelt dat een van bovenaf opgelegde fusie zonder draagvlak tot nog gevaarlijker toestanden zou leiden. Jambon is al blij met een zichtbare ‘evolutie in de geesten’ waarbij een mogelijke fusie stilaan van een communautair thema, een veiligheidsthema is geworden.

Toch wel ironisch dat de federale N-VA-fractie leider **Peter De Roover** loopt te sakkeren wanneer hij na de Catalaanse betoging door acht politie-agenten van de zone Brussel-hoofdstad-Elsene niet in het Nederlands kan worden aangesproken, terwijl de federale minister van binnenlandse zaken hier mee voor verantwoordelijk is. Beter Nederlandsonkundige politielui dan geen politielui, liet hij al verstaan.

Een recente peiling voorspelt dat de N-VA in Brussel even groot wordt als alle andere Vlaamse partijen samen. Te verklaren door de gespierde indruk die Jambon en **Francken** maken op de Brusselaars? Even afwachten of die ook voor de gewestverkiezingen een N-VA stem uitbrengen. We zouden het nog toejuichen ook, aangezien de zittende Vlaams-Brusselse meerderheid volledig van Vlaanderen vervreemd lijkt. Komt de N-VA dan aan de knoppen van de ‘institutionele atoombom’? Misschien niet, maar de partij mag toch wel eens duidelijk maken dat ze vanuit zo’n machtspositie wat meer van plan is dan alleen wat coördineren in de Brusselse troep.

Bernard DAELEMANS